



koken
in een
andere
keuken

Over het project Koken in een andere Keuken

Het kookproject Koken in een andere Keuken vindt plaats bij het Stoelenproject. Het Stoelenproject is de opvang voor dak- en thuislozen gevestigd in de Marnixstraat in Amsterdam.

Van 1 oktober tot 1 mei overnachten dagelijks 45 daklozen op deze locatie.

Het kookproject zorgt ervoor dat de daklozen 's avonds een gezonde warme maaltijd krijgen.

Historie

In 2010 is het Kookproject vanuit het niets begonnen. Bijna 3 jaar later hebben al meer dan 1000 mensen een kookbeurt voor hun rekening genomen. Mensen die normaal gesproken niet stilstaan bij dakloosheid. Het project is een prachtig voorbeeld hoe kansrijken met minder kansrijken verbonden kunnen zijn.

Mensen komen één of meerdere keren per seizoen koken: van politici, werknemers van bedrijven en leden van serviceclubs tot studenten, vrienden, bekenden en families.

Het concept van dit project:

- Je bent met een groepje van 3 tot 4 personen
- Je zorgt voor €100 om boodschappen mee te doen.
- Je besteedt er een middag aan, en.....
- Je zet een heerlijke warme maaltijd neer voor 45 daklozen.

Wat is het mooie van dit project?

- Het is een eenvoudige manier om iets terug te geven aan de maatschappij
- Het opent de ogen van veel mensen die zelden stilstaan bij dakloosheid
- Het is vrijwilligerswerk dat te overzien is, in een middag staat het resultaat op tafel
- Er blijft niets aan de strijkstok hangen, alles wat je investeert wordt direct geconsumeerd.
- En natuurlijk is het ook gewoon leuk en gezellig!

Hoe gaat het in z'n werk?

- Ga naar www.amsterdamverbindt.nl .en lees hier de Kookwijzer met alle informatie over het project.
- Raadpleeg de kalender om te zien welke dagen nog vrij zijn om te koken. Er kan gekookt worden van 1 oktober tot 1 mei.
- Heb je een geschikte datum gevonden? Stuur dan een e-mail naar info@amsterdamverbindt.nl met de datum van jouw keuze en je ontvangt een bevestiging.